

The Four Loves By Cs Lewis Audiobook

As recognized, adventure as competently as experience not quite lesson, amusement, as with ease as harmony can be gotten by just checking out a books **The Four Loves By Cs Lewis Audiobook** along with it is not directly done, you could undertake even more all but this life, on the world.

We pay for you this proper as capably as simple quirk to acquire those all. We present The Four Loves By Cs Lewis Audiobook and numerous ebook collections from fictions to scientific research in any way. among them is this The Four Loves By Cs Lewis Audiobook that can be your partner.

Thuis in Mitford Jan Karon 2016-10-19
'Thuis in Mitford' van Jan Karon is het eerste deel en draait om het stadje Mitford, zo'n pittoresk plaatsje waar iedereen van droomt. De burens zijn vriendelijk, verloren dingen worden altijd teruggevonden, en zieke mensen worden onvermijdelijk beter. Het is prachtig gelegen en ademt een weldadige rust. Maar juist wanneer de plaatselijke dominee, Father Tim, bedenkt dat zijn leven nodig aan verandering toe is, wordt hij volledig uit balans gebracht. Hij wordt door allerlei vreemde gebeurtenissen overvallen. Een grote zwerfhond volgt hem op weg naar huis en laat zich niet wegsturen. Een lastig jongetje wordt plotseling aan zijn zorg toevertrouwd. En zijn aantrekkelijke nieuwe buurvrouw vindt haar weg naar zijn voordeur, en brengt hem in verwarring. 'Er brandt nog licht' is het tweede deel en "De groene heuvels" is het derde deel van een serie over het stadje Mitford.
Allah of Jezus? Nabeel Qureshi 2017-08-01 Allah of Jezus?' is het vervolg op Nabeel Qureshi's succesvolle eerste boek 'Ik zocht Allah en vond Jezus'. Qureshi schrijft over zijn zoektocht naar de antwoorden op vragen als: de Koran of de Bijbel? Mohammed of Jezus? Jihad of de kruistochten? Stierf Jezus aan

het kruis en stond hij op uit de dood? Is Mohammed een profeet of God? Een leerzaam en persoonlijk boek over een thema dat nu actueler is dan ooit. Nabeel Qureshi groeide op in Pakistan en verhuisde later naar Amerika. Hij groeide op in een liefdevol islamitisch gezin, maar bekeerde zich na steeds sterker wordende twijfels tot het christendom. Hij groeide uit tot een bekende auteur die de islam van binnenuit kent.

The Magic Rhonda Byrne 2015-11-27 Dit boek brengt de magie van het leven terug waarvan je als kind zo onder de indruk was. Het leven was adembenemend, opwindend en ontzagwekkend, en dat is het nog steeds! Als je maar weet waardoor magie wordt voortgebracht. Rhonda Byrne neemt je bij de hand. Een mysterie wordt onthuld, afkomstig van een heilige tekst. Stap voor stap komen eeuwenoude geheime lessen, onthullingen en wetenschappelijke wetten samen. Het resultaat na 28 dagen: een geluksniveau dat je niet voor mogelijk had gehouden.

Vrij van angst Max Lucado 2012-10-09 Elke dag heeft z'n eigen redenen om bezorgd te zijn. Om angst je leven te zien binnenkruipen. Hoe zou het zijn als echt vertrouwen op God in plaats van angst ons leven bepaalde? En is die optie voor ieder mens weggelegd?

In Vrij van angst gaat Max Lucado na hoe bezorgdheid en angst ontstaan. Over zijn schouder mogen we meekijken naar mensen in de Bijbel die God een plaats gaven in hun leven vol zorg en vrees. En leren van wat er toen gebeurde. Redenen om angstig te zijn zullen er altijd blijven, ook in het leven van mensen die op God willen vertrouwen. Maar dat leven kan er wel heel anders uit gaan zien.

Wacht op mij Jennifer L. Armentrout
2016-02-05 Ieder meisje dat dit boek leest, wordt halsoverkop verliefd op Cam! *Wacht op mij* van Jennifer L. Armentrout, gaat over Avery en Cam. De laatstgenoemde veroverd de harten van duizenden meisjes. Ben jij de volgende? Als je dit boek gaat lezen, valt dat bijna niet te voorkomen! Cam is namelijk ontzettend sexy, lief, en eh... Hadden we al gezegd dat hij onweerstaanbaar sexy is? Maar Avery heeft zo haar eigen shit te verwerken, en daarbij kan ze het niet gebruiken dat Cam te dichtbij komt. En dan nog een stapje dichterbij... Aan de andere kant: hoe kan ze hem nu weerstaan? Dat is haast onmogelijk!

Blind geloof Jenna Miscavige Hill
2013-03-21 'Een indringend beeld van de sekte die Scientology is. Karin Spaink Jenna Miscavige Hill groeide op binnen de muren van de controversiële Scientology Kerk. Als nicht van leider David Miscavige had ze een bevoorrechte positie en belandde daardoor bij het elitekader Sea Org. In deze spraakmakende memoir vertelt Jenna openlijk over haar ervaringen binnen de hoogste rangen van de Kerk, over het strenge regime waaraan kinderen onderworpen worden en over haar uiteindelijke vlucht in 2005. Blind geloof is het schokkende verhaal van een jeugd die werd verwoest door Scientology, van Jenna's dramatische ontsnapping en haar worsteling om een nieuw, eigen leven op te bouwen in de maatschappij. Zij is de eerste en enige van de

Miscavige-familie die een blik biedt achter de schermen van s werelds meest controversiële religie haar praktijken, haar macht, haar volgers en haar geheimen. Jenna Miscavige Hill (1984) is een van de oprichters van www.exscientologykids.com, een organisatie die steun biedt aan jongeren die met de Scientology Kerk willen breken. Ze woont met haar man en twee kinderen in Zuid-Californië. Lisa Pulitzer (1964) is co-auteur van Blind geloof, en bekend van de New York Times-bestseller Het begon toen ik veertien was van Elissa Wall, die ook in Nederland een groot succes werd.

Het kermen der bomen Roald Dahl
2013-09-12 Het kermen der bomen is afkomstig uit de bundel M'n liefje, m'n duifje, die nog zeventien andere spannende korte verhalen over de duistere kant van het menselijke karakter bevat. Een curieuze uitvinding brengt een afgrijselijke waarheid over planten aan het licht. Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.

Een spoor van genade Francine Rivers
2017-02-22 Alle vijf Bijbels-historische romans over vrouwen van bestsellerauteur Francine Rivers zijn nu gebundeld in een mooie uitgave: 'Een spoor van genade.' De levens van Rachab, Maria, Ruth, Tamar en Batseba worden in dit boek door Francine Rivers tot leven gebracht. De lessen die wij van deze vrouwen kunnen leren, zijn nog steeds relevant, en gaan over thema's als geloof, liefde, genade en hoop.

Het probleem van het lijden Clive Staples Lewis 2012-07-09 Waar zijn individuen anders voor geschapen dan opdat God, die allen oneindig liefheeft, elk van hen verschillend liefheeft.' (C.S. Lewis) Al eeuwenlang worstelen christenen met de vraag: Als God goed en almachtig is, waarom staat Hij dan toe dat mensen moeten lijden? C.S. Lewis, de grootste apologeet van het christelijk geloof in de twintigste eeuw, probeert in dit boek helderheid te verschaffen in deze ingewikkelde problematiek.

De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen Andy Griffiths 2015-06-23 De waanzinnige boomhut van Andy en Terry is weer groter geworden! Er zijn 13 nieuwe verdiepingen, met deze keer onder andere een meloenensmijtruimte, een golvenmaker, een wortelkanon met raketaandrijving, een Opleidingsinstituut voor Ninjaslakken en een hypermodern detectivebureau met hypermoderne detective-apparatuur. En dat is maar goed ook, want Andy en Terry moeten een GROOT raadsel op zien te lossen - Meneer Grootneus is verdwenen!!! Dus waar wacht je op? Kom naar boven! Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de tweeënvijftigste verdieping.

Hoe tem je een draak Cressida Cowell 2019-01-17 Hoe tem je een draak (How to Train your Dragon) is de megapopulaire serie van Cressida Cowell, waarvan wereldwijd meer dan 8 miljoen exemplaren zijn verkocht. Vanwege de nieuwe, grote bioscoopfilm in januari 2019 verschijnt deel 1 nu als filmeditie. Eerder bracht filmgigant DreamWorks twee films gebaseerd op deze serie naar het witte doek. Begin 2019 verschijnt de derde en laatste film over de niet zo stoere vikingszoon Stikkum en zijn draakje. Speciaal voor deze gelegenheid verschijnt het eerste deel van deze boekenserie in een

nieuw jasje, voor een nieuwe generatie jongens en meisjes! De boeken van Cressida Cowell zijn bekroond met diverse prijzen, waaronder de belangrijke Blue Peter Award. In 2018 verscheen het eerste deel van Cowells langverwachte nieuwe serie, De Tovenaars van Ooit. 'Als je de maffe maar o zo geweldige How to Train your Dragon--serie nog niet hebt ontdekt, mis je een van de grootste bedenkzels in de moderne jeugdliteratuur.' The Guardian De kronieken van Narnia Clive Staples Lewis 2006 Omnibus met alle zeven delen van de klassieke Engelse fantasysaga (1950-1956). Vanaf ca. 10 jaar.

Joyful Christian C.S. Lewis 1996-06-03 More than one hundred selections from the distinguished theologian's writings covering such topics as liturgy, prayer, pain, vices, virtues, other religions, and homosexuality *Verdriet, dood en geloof* Clive Staples Lewis 1989 Dagboeknotities van de bekende Engelse auteur (1898-1963) waarin hij het rouwproces beschrijft na het overlijden van zijn vrouw.

Geachte Mr. Knightley Katherine Reay 2017-07-25 'Geachte Mr. Knightley' van Katherine Reay is een heerlijk, hartverwarmende briefroman. De slimme twintiger Samantha Moore is opgegroeid in een weeshuis en heeft niets voor zichzelf. Studeren is een oude droom die ze allang heeft opgegeven en ze slijt haar dagen achter de toonbank bij een Starbucks. Ze weet dan ook niet wat haar overkomt als een stichting haar een studiebeurs aanbiedt. Het enige wat van haar wordt verwacht, is dat ze de mysterieuze oprichter van de stichting op de hoogte houdt van haar vorderingen. Hoewel Sam bindingsangst heeft, mensen doorgaans uit de weg gaat en vlucht in het citeren van Jane Austen-romans als iemand te

dichtbij komt, voelt ze zich vreemd vrij in haar brieven aan deze Mr. Knightley, die ze nog nooit heeft ontmoet... Of toch wel? Katherine Reay laat zich graag inspireren door Jane Austen en haar tijdgenoten, maar geeft een geheel eigen en eigentijdse twist aan deze klassiekers.

De geschiedenis van de filosofie A.C. Grayling 2019-08-22 De eerste volledige geschiedenis van zowel de westerse als oosterse filosofie De geschiedenis van de filosofie is een waar epos: de ontdekking van de ideeën, inzichten en leringen van de meest creatieve denkers in de geschiedenis. Maar sinds de publicatie van Bertrand Russell's standaardwerk Geschiedenis van de westerse filosofie in 1945 is er niet meer zo'n allesomvattend werk meer verschenen over de geschiedenis van deze intellectuele reis. Met De geschiedenis van de filosofie brengt filosoof en hoogleraar A.C. Grayling daar verandering in. Met zijn kenmerkende helderheid en finesse neemt hij de lezer mee van de wereldbeschouwingen en moralen van voor Boeddha, Confucius en Socrates, langs de christelijke overheersing van het Europese gedachtegoed, naar de renaissance en de verlichting, tot aan Nietzsche, Sartre en de filosofie van vandaag de dag. En aangezien de geschiedenis van de filosofie niet compleet is zonder de grote filosofische stromingen uit India, China en de Perzisch-Arabisch wereld geeft hij ook hiervan een gedetailleerd overzicht. Grayling behandelt een breed scala aan onderwerpen, waaronder de metafysica, ethiek, esthetiek en logica. Dit doet hij aan de hand van het gedachtegoed van een groot aantal befaamde filosofen evenals minder bekende maar zeer invloedrijke denkers. Tevens gaat hij dieper in op de vraag wat we van dit geheel aan stromingen hebben geleerd, én op welke vlakken we nog

voortgang kunnen boeken. Het resulteert in een toegankelijke maar complete geschiedenis die de ogen doet openen. 'Als er iets bestaat als de Briste variant van "De denker", dan is dat zonder twijfel A.C. Grayling.' The Times 'Vijf minuten hierin lezen leidt de hele dag tot interessante overpeinzingen.'

Independent Professor A.C. Grayling is het hoofd van het New College of the Humanities in Londen en fellow van St Anne's College, Oxford. Hij schreef en redigeerde meer dan dertig boeken over filosofie en andere onderwerpen en heeft zich tevens gespecialiseerd in niet-westerse filosofie. Daarnaast schreef hij jarenlang columns voor The Guardian en The Times en was hij voorzitter van de Man Booker Prize van 2014.

De zoete geur van appelcider Joanne Bischof 2018-10-02 'De zoete geur van appelcider' van Joanne Bischof is een prachtig geschreven en meeslepende roman waarin een hoofdrol is weggelegd voor de dove Thor. Aan het eind van de negentiende eeuw verhuist de jonge weduwe Aven Norgaard van Noorwegen naar Amerika om te gaan inwonen bij een tante van haar overleden man en haar drie kinderen. Bij aankomst blijkt de tante overleden en wordt ze tot haar verbazing opgewacht door drie volwassen neven, die in hun levensonderhoud voorzien met het brouwen van cider. Tussen Aven en de charmante Haakon ontstaat al snel een hechte vriendschap. Maar het is de gevoelige, dove Thor die Aven's hart steelt. Thor is echter verslaafd aan zijn eigen cider, een probleem dat Aven dankzij haar overleden echtgenoot pijnlijk bekend voorkomt. Zolang de verslaving zijn leven blijft beheersen, heeft de liefde tussen Thor en Aven geen kans. Treffend brengt Joanne Bischof de stille wereld van Thor tot leven. 'De zoete geur van appelcider' is een

boek dat geen lezer onberoerd zal laten.

De bakkersdochter Sarah McCoy
2012-05-15 Een meeslepend verhaal over goed en kwaadin de Tweede Wereldoorlog – zet aan tot nadenken Duitsland, 1945. De ergste oorlogsterreur is aan de jonge Elsie voorbijgegaan. Zij en haar familie worden beschermd door een hooggeplaatste nazi die met haar wil trouwen. Maar als er in de kerstnacht een ontsnapt Joods jongetje op de stoep staat, weet Elsie dat ze alles wat ze liefheeft in gevaar brengt als ze de deur van de bakkerswinkel voor hem opent. El Paso, Texas, zestig jaar later. Journaliste Reba Adams werkt aan een kerstartikel voor het plaatselijke blad en interviewt Elsie, de oudere eigenaresse van een bakkerij aan de andere kant van de stad. Elsie geeft haar verhaal maar moeilijk prijs. Reba's vragen zijn een nare herinnering aan een donker verleden: haar leven in Duitsland tijdens de oorlogsjaren. Als de levens van deze twee vrouwen steeds meer met elkaar verweven raken, worden ze gedwongen om de ongemakkelijke waarheid uit het verleden onder ogen te zien en de moed te vinden om te vergeven. De pers over de boeken van Sarah McCoy 'Ze kan uitstekend schrijven. Een sympathieke roman die zeker velen zal boeien.' NBD Biblion 'Boeiend en emotioneel geladen. De boodschap in het hart van het verhaal is dat het leven dat we zouden willen niet altijd het leven is dat we krijgen.' Kirkus Reviews 'Probeer bij dit boek je ogen maar eens droog te houden.' Soest.nu

Reisgenoten Sharon Garlough Brown
2016-07-14 Voor de fans van Sarah Young en Rachel Held Evans: 'Reisgenoten' van Sharon Garlough Brown vertelt over vier vrouwen die op zoek gaan naar God en daagt je als lezer uit om hetzelfde te doen. Vier

vrouwen ontmoeten elkaar in een christelijke retraitecentrum: Hannah, een predikante die niet in de gaten heeft hoe vermoeid ze is. Meg, een weduwe van wie de kinderen net het huis uit zijn gegaan en die worstelt met gebeurtenissen uit haar verleden. Mara, wier leven is bepaald door afwijzing en die haar huwelijk ziet afbrokkelen. En Charissa, een hardwerkende studente die in alles het juiste wil doen. Samen met hen ga je op een spirituele reis waarin ogen worden geopend, belemmerende gedachten losgelaten en oude wonden genezen. 'Reisgenoten' is zowel een heerlijke roman vol herkenning als een inspiratiebron voor je eigen geloofsleven. Ben je op zoek naar nog meer uitdaging? Achter in het boek zijn de creatieve oefeningen uit het verhaal opgenomen, zodat je die zelf kunt doen of bijvoorbeeld met je vriendinnen of een bijbelstudiegroep.

Onversneden Christendom C.S. Lewis
2021-10-02 In 'Onversneden christendom' legt C.S. Lewis uit wat het hart is van het christelijk geloof. Een klassieker! Er is geen schrijver die zo helder en warm kan uitleggen wat het betekent om christen te zijn als C.S. Lewis. Hij blijft niet steken in een abstracte theologische uiteenzetting, maar maakt het Bijbelse verhaal op een persoonlijke manier tot een prachtig geschenk. Lewis blijft bij de kern van het geloof en hij verliest zich niet in details en morele kwesties. Wie toe is aan een verfrissing en verdieping van zijn of haar geloofsleven kan nog steeds het best bij C.S. Lewis terecht.

Jezus en de Essenen Dolores Cannon
2020-04-02 Wie ben ik, om een boek te durven schrijven dat zoveel ophef kan veroorzaken in de geloofswereld van zovelen, Christenen zowel als Joden? Ik respecteer geloof, de mens moet geloven in iets, zelfs als dat betekent dat hij gelooft dat er niets

is. Dit is het verhaal van een volk dat hun leven gewijd heeft aan de bescherming en bewaring van kennis. Dat is iets wat ook mij nauw aan het hart ligt. De vernietiging van kennis vind ik een verschrikkelijk iets. Deze mensen lijken me wel de spreekwoordelijke toorts te hebben doorgegeven, doorheen de eons van tijd en ruimte. Deze informatie is me niet overhandigd om dan stof te liggen vergaren in de kast. Het was bedoeld om herontdekt te worden door anderen, die hongerig zijn naar kennis. Het is bijna alsof de Essenen in mijn oor fluisteren. "Schrijf", zeggen ze tegen me, "De kennis was al te lang verborgen. Schrijf, laat de kennis niet opnieuw verloren gaan". Dus vind ik dat ik moet doorgeven wat ik heb ontdekt. Als dit bepaalde mensen tegen de borst stuit, dan hoop ik dat ze beseffen dat dit nooit mijn doel was. Ik kan niet bij hoog en laag zweren dat wat ik naar voren breng in dit boek de absolute waarheid is, feiten verheven boven enige verdenking. Ik weet het niet, en ik betwijfel sterk of nog een levend iemand op deze wereld de antwoorden heeft. Ik wil je vragen om je misschien wat los te wrikken uit de gietvorm waarin je al gevangen zit sinds je kindertijd. Open de ramen van je geest en laat nieuwsgierigheid en een queeste naar kennis binnen als een lentebriesje, om zo de spinnenwebben der zelfvoldaanheid weg te vegen. Durf het ondenkbare te denken. Durf andere overwegingen te maken als het aankomt op het leven en de dood. Je ziel, je overstijgende Zelf, zal er des te rijker door zijn.

Een rimpel in de tijd Madeleine L'Engle 2018-03-08 A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine L'Engle is eindelijk weer leverbaar! Deze fantasyklassieker verschijnt tegelijk met de grote Disney-film (met o.a. Reese Witherspoon, Chris Pine en Oprah Winfrey), die in maart

2018 op het witte doek te zien zal zijn. Tijdens zijn onderzoek naar tijdreizen verdwijnt de vader van Meg plotseling. Samen met haar broertje Charles Wallace en hun vriend Calvin reist ze door tijd en ruimte naar een verre planeet om hem te zoeken. Onderweg krijgt het drietal te maken met de Machten van de Duisternis en moet Meg haar broertje redden uit handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om hun vader te vinden? Deze fantasyklassieker heeft decennialang vele generaties weten te inspireren en is nog steeds geliefd bij kinderen en hun ouders over de hele wereld. 'Dit was mijn favoriete kinderboek. Niet alleen had ik een echte band opgebouwd met de denkbeeldige personages, maar door dit boek zag ik de magie van het verhalen vertellen en de kracht van het geschreven woord.' Dan Brown, auteur van o.a. *De Da Vinci Code* en *Oorsprong*

De aanslag David Baldacci 2013-05-06 Will Robie is een van de besten in zijn vak, een huurmoordenaar die nooit twijfelt en altijd zijn doelwit uitschakelt. Hij is de man op wie de Amerikaanse overheid een beroep doet als het gaat om het doden van haar grootste vijanden, van de monsters die talloze onschuldige slachtoffers op hun naam hebben staan. En niemand is zo goed als Robie. Niemand, behalve Jessica Reel Reel is net als Robie zeer ervaren, uiterst professioneel en dodelijk precies. Maar Reel heeft zich tegen haar werkgever gekeerd en het vizier gericht op haar voormalige collegas binnen hun agentschap. Nu een van hun eigen mensen moet worden afgestopt, doet men opnieuw een beroep op Robie. Zijn opdracht: zorg dat je Reel te pakken krijgt, levend of dood. Maar wanneer Robie de jacht opent op Reel, ontdekt hij al snel dat zij weleens gegronde redenen kan hebben voor haar verraad. De aanslagen op het agentschap houden verband met een

veel groter gevaar. Een gevaar dat Washington D.C., de Verenigde Staten en de rest van de wereld op de grondvesten zal doen schudden

De waanzinnige boomhut van 26 verdiepingen Andy Griffiths
2014-02-28 Deel 2 van de waaaaaaaaaanzinnig succesvolle boomhutreeks;;;Je kan onze knotsgekke kleurplaten terugvinden onder 'Downloads' Ga op bezoek bij Andy en Terry in hun uitgebouwde boomhut, nu met 13 gloednieuwe verdiepingen, waaronder een botsautobaan, een skate-ramp, een arena voor moddergevechten, een antizwaartekrachtskamer, een ijssalon met 78 smaken, waar een ijsopscheppende robot werkt, die Edward Schephand heet, en het Labyrint des Doods, dat zo ingewikkeld is dat niemand die er naar binnen is gegaan er ooit weer uit is gekomen... althans, tot nog toe niet. Dus waar wacht je op? Kom naar boven!

Days of Grace Through the Year Lewis B. Smedes 2007-07-05 "Grace is shorthand for God wishing us well." Here is a one-year guide through the winsome writings of Lewis B. Smedes, whose understanding of how we experience the grace of God in the midst of a difficult world has encouraged and strengthened the faith of countless Christians. Each day you'll read a Scripture and a brief passage about the daily living out of a relationship with the great God of the universe. An idea at the end of each day's reading will help you to respond to God in prayer and reflection. As you make your way through the year, you'll find yourself remarkably refreshed as you're reminded that God is for you and longs to fill your days with grace.

Vervul je wensen door de kracht van fantasie Wayne W. Dyer 2013-01-04 Het grootste cadeau dat je hebt gekregen, is je fantasie. Alles wat er is, was

ooit een droom. En alles wat er ooit zal zijn, moet eerst gefantaseerd worden. Als je het gevoel aanneemt alsof je wensen al vervuld zijn - en je je niet laat afl eiden door de buitenwereld - dan zul je ontdekken dat het mogelijk is, door spiritueel bewustzijn, te worden wie je moet zijn. Na de Tao heeft Dyer nu, voor de eerste keer, het Joodse mystieke gedachtegoed bestudeerd. Als je het lef hebt je gelijk te stellen aan God, dan zullen je wensen in vervulling komen.

Binnen Geroepen Henri Joseph Michiel Nouwen 2006 Persoonlijke dagboekantekeningen van de rooms-katholieke priester (1932-1996) over de wijze, waarop hij zijn depressie, angst en eenzaamheid te boven kwam met hulp van bekwame begeleiders.

Varensoren en olifanten en andere essays Clive Staples Lewis 2006 Essays van de Britse letterkundige en apologeet van het christendom (1898-1963).

Ho'oponopono Ulrich E. Duprée 2015-08-04 Ulrich E. Duprée legt in Ho'oponopono, het Hawaïaanse vergevingsritueel op een eenvoudige manier uit hoe dit sjamanistische ritueel werkt. De basis: iedereen is met elkaar verbonden, ondanks gevoelens van onthechting of eenzaamheid. En er zijn maar vier zinnen nodig om tot jezelf en tot elkaar te komen: het spijt me, vergeef me, ik hou van je, dank je. Met behulp van Ho'oponopono leer je moeilijke relaties en gebeurtenissen uit het verleden, maar óók onvoorwaardelijke liefde te accepteren. Zo kun je nare situaties ombuigen in leerzame ervaringen. Ho'oponopono is in opmars in de westerse wereld. Steeds meer mensen maken er kennis mee, en gebruiken het voor hun persoonlijke ontwikkeling, net als bijvoorbeeld Ayahuasca.

De drakentron Tad Williams 2016-09-22 Heugenis, Smart en het

Sterrenzwaard 1 Drakentroon De Drakentroon is het eerste deel van Tad Williams' vierdelige epos Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard, de reeks die George R.R. Martin inspireerde om Het Lied van IJs en Vuur te schrijven. Het is het verhaal van Simon, een koksjongen en tovenaarsleerling, wiens dromen over grote daden en heroïsche oorlogen maar al te waar worden wanneer zijn wereld verscheurd wordt door een verschrikkelijke burgeroorlog, gevoed door oude haatgevoelens, eeuwige vijanden en duistere machten van tovenarij. Want in Osten Ard, een land dat eens bewoond werd door de elfachtige Sithi, ligt Prester John, de Hoge Koning, op sterven. En met zijn dood zal een sluimerend kwaad worden ontketend wanneer de Stormkoning, de niet-gestorven vorst van de Sithi, zijn verloren gegane rijk tracht te herwinnen. 'Dit is het fantasy-equivalent van Tolstojs Oorlog en vrede.' Locus 'Dit is grootse fantasy, op een schaal die alleen in de buurt komt van Tolkiens In de ban van de ring.' The Cincinnati Post

Lopen op het water Lynn Austin 2014-02-11 Lynn Austin schrijft in Lopen op het water heel `down to earth over haar twijfels en hoop, waardoor je als christen veel in haar verhalen zult herkennen. Met een aangrijpende eerlijkheid geeft Lynn Austin met Lopen op het water een intieme kijk in haar eigen worsteling. Hoe krijg ik die passie terug? Ze vertelt over spirituele droogte in een tijd van verlies en ongewenste veranderingen. Tijdens haar pelgrimsreis door Israël leest ze op elke plaats waar ze komt uit de Bijbel. Met veel gevoel voor detail verweeft ze naadloos de gebeurtenissen in haar leven met de hoopvolle inzichten die ze in Gods Woord vindt en die haar nieuw geloof en richting voor de toekomst geven.

Lynn Austin deed tijdens haar reis door Israël inspiratie op voor haar nieuwe reeks Bijbels-historische romans. De eerste roman uit deze reeks, Zacharia, keer terug, is inmiddels verschenen

De vier liefdes Clive Staples Lewis 1992 Overdenkingen over de aspecten van de liefde in genegenheid, vriendschap, eros en caritas.

De grote scheiding Clive Staples Lewis 2012-06-19 De hellebewoners maken per bus een uitstapje naar de hemel, maar niemand van hen wil er blijven. Hemel en hel passen niet bij elkaar, net zomin als goed en kwaad. Tussen beide bestaat een absolute scheiding. Lewis schrijft: 'Ik verzoek mijn lezers te bedenken dat dit verhaal een allegorie is. Het bevat natuurlijk een moraal, maar de in dit boek vertelde gebeurtenissen na de dood zijn slechts vrucht van de verbeelding: ze bedoelen niet een speculatie te zijn over wat ons werkelijk wacht.'

Carry on, heb lief Glennon Doyle Melton 2017-04-18 Bestsellerauteur Glennon Doyle vertelt het verhaal van ontrouw in haar huwelijk en vooral haar gevecht om trouw aan zichzelf te blijven. Met haar werk inspireert zij talloze vrouwen, onder wie Adele. Het leven van Glennon Doyle is zoals het zou moeten zijn. Ze is gelukkig getrouwd, heeft drie prachtige kinderen, en er staat een New York Times-bestseller op haar naam. Maar dan bekent haar echtgenoot haar ontrouw te zijn geweest. Carry on, heb lief is het verhaal van een huwelijk, maar meer nog van Glennons persoonlijke gevecht om boven alles trouw te blijven aan zichzelf. Carry on, heb lief is, in de woorden van Elizabeth Gilbert zelf, 'het langverwachte antwoord op Eat, Pray, Love.' Oprah Winfrey selecteerde het voor Oprahs Book Club 2.0. 'Verbluffend dapper, eerlijk,

ontroerend en mooi' - Elizabeth Gilbert

Een parel in Gods ogen Henri Nouwen
2011-08-20 Klassieker in een nieuwe uitvoering
Henri Nouwen gaat in op de uitdaging van een vriend die hem vroeg: 'Hoe moeten wij, die allemaal doordrenkt zijn van de westerse, gesecculariseerde cultuur, nu een geestelijk leven leiden?'

Brieven aan Malcolm over het gebed

Clive Staples Lewis 1989 Observaties in briefvorm over bidden door de bekende Engelse apologeet (1898-1963).

Ghost Boy Martin Pistorius 2015-05-30
Martin Pistorius vertelt in *Ghost Boy* hoe hij als kind het locked-in-syndroom beleefde. Op zijn twaalfde begon het met een geheimzinnige griep. Binnen anderhalf jaar zat hij in een rolstoel en kon hij niet meer communiceren. Hij zag en hoorde alles, maar niemand merkte het. Je ergste nachtmerrie wordt werkelijkheid. Artsen dachten dat Martin het cognitieve niveau had van een pasgeborene. Hij belandde in een verzorgingstehuis voor gehandicapten, waar hij steeds verder verwijderd raakte van de wereld. Na elf jaar ontdekte een therapeute dat Martin wel degelijk reageerde op prikkels. Zij schonk hem aandacht, bleef met hem praten, en hij ging communiceren met zijn ogen. Dankzij haar hoop bevrijdde hij zich na twaalf lange jaren uit zijn lichamelijke

gevangenis. *Ghost Boy* is een aangrijpend boek. Je leeft als lezer mee met Martin, in zijn onmacht om zich te uiten. Ervaar zelf hoe hoop en doorzettingsvermogen alle moeilijkheden in het leven kunnen overwinnen. Martin Pistorius (Zuid-Afrika, 1975) communiceert via een stemcomputer, is getrouwd en woont in Engeland. Hij is auteur en webdesigner.

Bidden met de psalmen 1995 Bespreking van een aantal psalmen in vergelijking met het Onze Vader, door de befaamde Duitse theoloog (1906-1945).

Eindelijk thuis Henri Nouwen
2021-10-06 Eindelijk thuis werd in 2011 door de lezers van de krant *Trouw* verkozen tot 'Het mooiste spirituele boek'. In het Nederlands werden meer dan 100.000 ex. verkocht en ook vandaag wordt het nog altijd gelezen. In dit boek nodigt Nouwen ons uit om Rembrandts meesterwerk, 'De terugkeer van de verloren zoon', dat de parabel van de onvoorwaardelijke en bevrijdende liefde van de vader op onnavolgbare wijze afbeeldt, op een nieuwe en directe manier te begrijpen. De ontdekking van dit schilderij vormde voor Henri Nouwen het begin van een lang geestelijk avontuur. Het bracht hem tot een nieuw begrip van zijn roeping en gaf hem nieuwe kracht. Eindelijk thuis vat een kernthema van Nouwens werk samen: ook een crisis kan vruchtbaar zijn.