

goed te maken, gaat hij achter haar aan, tot ze ermee instemt om met hem uit te gaan — op een echte date.

Protestantsch antwoord op den brief van Paus Pius IX aan alle Protestanten, met een woord aan den Paus vooraf 1870

Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één: Kom nooit naar een feestje zonder date. Regel twee: De jongen die je meeneemt is in ieder geval een atleet en bij voorkeur een student van een hogere klas. Katie Vickery dient zich als aspirant-lid van een studentenvereniging streng aan een aantal regels te houden. Helaas heeft Katie het net uitgemaakt met haar hufterige, footballspelende vriendje. Erger nog, de laatste keer dat ze hem tegenkwam, resulteerde erin dat ze tot op het bot werd vernederd. Jammer genoeg is het missen van een feest geen optie. En daarbij, als ze zich voor altijd thuis zou verstoppen, zou haar ex winnen. Er zit dus niets anders op dan een blind date regelen voor het volgende feest. Als Andrew Baschnagel de kans krijgt om op date te gaan met Katie Vickery, twijfelt hij geen seconde. Hij is al gek op Katie sinds de allereerste keer dat ze hun gezamenlijke les kunstgeschiedenis binnenstapte. Helaas voor Andrew koos Katie toen voor een atletische bad boy en niet voor een lieve, sportieve jongen zoals hij. Wat Andrew niet weet, is dat Katie haar buik vol heeft van feestjes. En van bad boys. SARINA BOWEN is de bekroonde auteur van meer dan dertig hedendaagse en LGBT romans. Ze stond dertien keer op de USA Today bestsellerlijst. Ze woont in New Hampshire met haar familie, negen kippen en veel te veel ijshockey spullen. Sarina's boeken worden in twaalf talen op vier continenten gepubliceerd. 'Ik ben fan' - The Bookbabe over 'Gevallen Dromen' 'Dit boek is een echte feelgoodroman' - Hebban.nl over 'Gevallen Dromen'

Skull King: De heerser Penelope Sky 2020-04-02 In plaats van me terug te geven aan Lucian om zo zijn doel te bereiken, besluit Balto me te houden. Hij belooft voor

me te vechten totdat ik vrij ben. Maar naarmate de weken verstrijken, is de vrijheid niet meer zo aantrekkelijk als vroeger. Dit is mijn thuis geworden. Ik voel me thuis bij deze man. Ik weet niet zeker of ik ooit nog wil vertrekken ... zelfs niet als Lucian dood zou zijn.

Stad van tranen Kate Mosse 2020-05-12 Het spannende vervolg op de bestseller Tijden van vuur Augustus 1572. Minou Joubert en haar familie zijn in Parijs voor een koninklijke bruiloft. Het huwelijk tussen Margaretha, de zuster van de katholieke koning Karel IX, en de protestantse hugenoot Hendrik van Navarra is bedoeld om vrede te brengen in Frankrijk na een decennium van religieuze oorlogen. De hele stad loopt uit, en van heinde en verre zijn mensen gekomen om het feest mee te vieren. Maar ook Vidal, een oude vijand van Minou, is naar de hoofdstad getrokken. En wat een week vol feestelijkheden had moeten worden mond t binnen enkele dagen uit tot een grote moordpartij, waarna de straat bezaaid is met duizenden doden. Minous familie slaat op de vlucht, en moet zich noodgedwongen verspreiden over de vier windstreken. Een aangrijpende, adembenemende roman over wraak, onderdrukking en verlies. Het verhaal neemt ons mee naar Parijs, Chartres en naar de Stad van tranen zelf. Amsterdam. De pers over Tijden van vuur 'Een heerlijke historische roman, die niet alleen inzicht geeft in de Franse geschiedenis, maar je ook meesleept in een spannend en romantisch verhaal. Ik kijk nu al uit naar de volgende delen.' Nederlands Dagblad 'Kate Mosse heeft een opvallend ontspannen vertelstijl. Mooi uitgetekende plot, en met de opbouw van de spanning zit het eveneens goed. Een solide mix van geschiedenis, fictie en liefde.' Hebban.nl 'Een spannend verhaal vol mysteries en geheimen, liefde en verraad, oorlog en avontuur, samenzweringen en verbroken belofes.' Algemeen Dagblad