

Arabic Typography A Comprehensive Sourcebook Jamber De

Arabic Typography A Comprehensive Sourcebook Jamber De

Recognizing the quirk ways to acquire this book **Arabic Typography A Comprehensive Sourcebook Jamber De** is additionally usef ul. You have remained in right site to start getting this info. acquire the Arabic Typography A Comprehensive Sourcebook Jamber De colleague that we meet the expense of here and check out the link.

You could buy lead Arabic Typography A Comprehensive Sourcebook Jamber De or acquire it as soon as feasible. You could quickly download this Arabic Typography A Comprehensive Sourcebook Jamber De after getting deal. So, like you require the books swiftly, you can straight acquire it. Its suitably utterly simple and consequently fats, isnt it? You have to favor to in this look

Arabic Typography A Comprehensive Sourcebook Jamber De

De geheime Liefde van Mrs Robinson
Kate Summerscale 2012-09-05 Edinburgh, 1844. De getrouwde maar eenzame Isabella Robinson is met haar koets op weg naar de soiree van een schatrijke weduwe. Daar, tussen de zijden jurken en rokkostuums, valt ze prompt voor een student medicijnen. Jaren later opent haar man, een norske ingenieur die veel van huis is, Isabella's dagboek - een schatkamer vol zinderingen. Dat is het einde van hun huwelijk en het begin van de eerste echtscheidingszaak in Engeland, een publiek schandaal dat herinnert aan Gustave Flauberts Madame Bovary, maar dat in explosiviteit overtreft. Met meesterlijke precisie reconstrueert Kate Summerscale het leven van een Victoriaanse vrouw, evenals de grote huiver voor de vrouwelijke fantasie. 'Het meest fascinerende en verontrustende aan De geheime liefde van Mrs. Robinson zijn de angsten voor de vrouwelijke seksualiteit die aan het licht komen.' Sunday Express 'Prachtig gedetailleerd en ongelooflijk verrijnd. Dit non-fictieboek leest weg als een prachtige roman.' Elle Magazine
Over De vermoedens van Mr Whicher: 'Een prachtig werk, glashelder, met respect voor de lezer, ronduit meesterlijk. Een klassieker, wat mij betreft, van de beste literaire non-fictie.' John Le Carré
Kate Summerscale werkte voorheen als literair recensent bij The Daily Telegraph. Voor De vermoedens van Mr. Whicher won ze Samuel Johnson Prize 2008 voor het beste non-fictieboek. Eerder schreef ze de succesvolle biografie The Queen of Whale Cay, die de Somerset Maugham Award won op de shortlist voor de Whitbread Biography Award stond.

Bibliography of Agriculture 1986

Het Leven van Apollonius van Tyana
Philostratus 2014-01-08
Ze zijn bijna gelijktijdig geboren, Apollonius en Jezus, en ondanks alle verschillen vertonen hun levens opvallende overeenkomsten. In hun strijd tegen de christenen schoven de heidenen Apollonius naar voren als hún profeet, groter dan Jezus. Ook tegenwoordig zijn er nog groepen die Apollonius beschouwen als een belangrijke leraar. In de eerste eeuw trok filosoof Apollonius van Tyana door vele landen. Hij maakte indruk door zijn ascetische levenswijze en spoorde zijn toehoorders aan tot saamhorigheid en behulpzaamheid. Hij legde partijtwisten bij, verleende hulp, verrichtte wonderen en herstelde oude religieuze gebruiken. Philostratus biografie is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. Het leven van Apollonius is een bonte verzameling reisbeschrijvingen, verhalen over exotische dieren, de zeden van vreemde volken en gesprekken met koningen en keizers. Dat alles in een kader van literaire, mythologische en historische toespelingen. Mede daarom is zijn boek door de eeuwen heen veel gelezen.

Over eten & koken
Harold McGee 2006

De haas met de amberkleurige ogen
Edmund de Waal 2011-12-21
Geheel herziene, prachtig geïllustreerde editie. In september verschijnt de 12e druk van deze internationale bestseller. Edmund de Waal beschrijft op meeslepende wijze de geschiedenis van zijn familie en hun bijzondere netsukeverzameling. Van een ontluikend imperium in Odessa naar het fin de siècle in Parijs, via bezet Wenen naar het naoorlogse Tokio: tegen de achtergrond van een tumultueuze eeuw volgt De Waal de reis van de netsukes door de generaties van zijn opmerkelijke familie.

Vrouwen van Babylon
Marten Stol 2012-01
Overzicht van de maatschappelijke positie en aspecten van het alledaagse leven van vrouwen in het oude Mesopotamië.

De Grote Oorlog
Sophie De Schaepprijver 2013-09-25
Op 4 augustus 1914 viel het grootste invasieleger tot dan toe ooit gemobiliseerd, een klein en weinig oorlogsbereid buurland binnen. En zo begon voor België de grote oorlog. Een oorlog die leek op die van andere landen en toch ook weer niet. België’s Eerste Wereldoorlog verliep op twee fronten: in de modder van de IJzer en in het bezette land. Loopgraven en bezetting, gifgas en dwangarbeid, of twee oorlogen in één: '14-'18 was voor België, wellicht meer nog dan voor andere landen in Europa, de erfzonde van de twintigste eeuw. Sinds de publicatie van De Grote Oorlog in 1997 heeft het onderzoek naar Blegië's Eerste Wereldoorlog een stroomversnelling gekend. Deze heruitgave biedt een nieuwe inleiding. Het boek werd bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord.

Edda Snorri Sturluson 2011-11-04
De Edda werd geschreven in 1222, en geldt nog steeds als een van de rijkste bronnen van de noordse mythologie. Voor het eerst is nu de gehele prozatekst van Snorri Sturluson in het Nederlands vertaald. De dondergod Thor, de mooie Freya, de wispelturige Loki, het achtbenige paard Sleipnir, de wolf Fenrir, trollen en reuzen: de mythologische figuren die Snorri's wereld bevolken zijn allemaal fascinerend. Hoewel de Edda oorspronkelijk bedoeld was om IJslandse dichters de traditionele versvormen te leren, is het werk nu vooral bekend vanwege het mysterieuze wereldbeeld van de oude, Scandinavische volkeren.

Een dans met draken
George R.R. Martin 2015-12-22
Het Lied van IJs en Vuur 5 - Een Dans met Draken - 1
OUDE VETES, NIEUWE STRIJD
Met zijn aangrijpende en veelomvattende kronieken over de levens, de liefdes en de ambities van de Starks, de Lannisters en al die andere grote families van de Zeven Koninkrijken, ondergebracht in de boeken van Het Lied van IJs en Vuur, schept George R.R. Martin een meesterwerk waarmee hij wereldwijd een miljoenenpubliek aan zich weet te binden. De HBO-teleserieserie Game of Thrones, gebaseerd op de boeken van Het Lied van IJs en Vuur, is eveneens een groot succes. De toekomst van de Zeven Koninkrijken staat op het spel. In het oosten regeert Daenerys Targaryen, bigenaaemd Stormgeboren, de laatste telg van Huis Targaryen, met haar drie draken over een stad van stof en bloed. Maar Daenerys heeft vele vijanden die niets liever willen dan haar zo snel mogelijk onttromen. Wanneer de vijandelijke legermachten optrekken, is er evenwel één jongeman die met een heel speciale reden op zoek gaat naar de drakenkoningin. Is hij de verlosser waar zo reikhalzend naar wordt uitgezien? In het hoge noorden, machtig en onaantastbaar, verrijst de Muur. Daar wacht Jon Sneeuw, 998ste opperbevehebber van de Nachtwacht, de grootste uitdaging van zijn loopbaan als hij zowel binnen ats buiten de Muur vijanden het hoofd moet bieden. Zal het getij van het lot in deze dagen leiden tot de grootste veldslag sinds mensenheugenis...?

Zazoo Richard Mosher 2005
Zazoo is door haar adoptiefgrootvader als 2-jarige wees uit Vietnam meegenomen naar Frankrijk. Nu ze bijna veertien is, wordt ze verliefd op Marius, die haar bewustmaakt van haar geschiedenis en die van haar grootvader. Vanaf ca. 12 jaar.

Verleiden Land
John Hendrik Frederik Bloemers 1981
Aan de hand van een veertigtal opgravingen wordt een beeld geschetst van het leven van onze voorouders.

Lof van de geesteswetenschappen
Fareed Zakaria 2016-01-13
De geesteswetenschappen hebben het niet makkelijk. Als het niet direct oplevert, kan het niet belangrijk zijn, het lijkt soms wel alsof iedereen er zo over denkt. Toen Fareed Zakaria nog een kind was in India, leek het volgen van een technologische opleiding in Amerika dan ook de kortste weg naar succes. Maar Zakaria was geïnteresseerd in andere vakken: Engels, geschiedenis, filosofie. En nu hij een succesvolle schrijver en journalist is geworden, beseft hij dat hij de juiste keuze gemaakt heeft. Juist in een tijd waarin technologie zo snel verandert, is het belangrijk om helder te denken, goed te argumenteren, en altijd te willen blijven leren. Voor die vaardigheden kun je nergens beter terecht dan bij de geesteswetenschappen, laat Zakaria zien in dit vlammende betoog voor leergierigheid zonder grenzen.

Mens en wereld uit Naturalis historia
C. Plinius Secundus Maior 1980

De val van Rome
Adrian Goldsworthy 2011-07-20
Het Romeinse Rijk was een lange tijd oppermachtig: geen andere staat ooit heeft over alle landen rond de Middellandse Zee geheerst. De Romeinen vormden niet alleen een politieke en militaire grootmacht, maar waren hun tijd ook ver vooruit op het gebied van retoriek, wetgeving, literatuur, wegebouw en architectuur. In de vierde eeuw werd het Rijk gesplitst in een westelijk en een oostelijk deel en niet lang daarna kwam het West-Romeinse Rijk ten val. Over de oorzaken bestaan vele theorieën. Er wordt gesuggereerd dat wereldrijken een onafwendbare levenscyclus van opkomst en ondergang doorlopen. De rol van het opkomende christendom, grote Europese migratiestromen, interne strubbelingen en de decadentie van de macht worden als verklaring genoemd. In een breed opgezet boek vertelt Adrian Goldsworthy het complexe, dramatische, spannende verhaal van de ondergang van Rome: over bloedige invasies en barbaarse staatsgrepen, corrupte keizers, sluwe hovelingen en de talloze kleurrijke burgers wier levens op het spel stonden. Het resultaat is geschiedschrijving in de beste, ouderwetse zin: een prachtig verteld verhaal met kleurrijke personages dat ons denken over de val van Rome verdiept en nuanceert.

Onzichtbare vrouwen
Caroline Criado-Perez 2019-09-30
Stel je een wereld voor waarin jouw telefoon niet goed in je hand past, een voorgeschreven medicijn voor jouw lichaam verkeerd is en de eindeloze uren die je elke week werkt niet erkend of gewaardeerd worden. Komt iets hiervan je bekend voor? Grote kans dat je een vrouw bent. Onzichtbare vrouwen toont hoe in een wereld die grotendeels voor mannen is ingericht de halve bevolking systematisch genegeerd wordt. Het boek onthult de 'genderdatakloof' die wordt veroorzaakt door eeuwige, consequente discriminatie van vrouwen. Caroline Criado Perez brengt voor het eerst een indrukwekkend aantal wereldwijde casestudy's, verhalen en nieuw onderzoek samen. Van overheidsbeleid en medisch onderzoek tot technologie, werkplekken, stadsplanning en de media - Onzichtbare vrouwen onthult de verborgen manieren waarop vrouwen vergeten worden en de impact van die uitsluiting op hun gezondheid en welzijn. Een krachtig en prikkelend boek dat je kijkt op de wereld voorgoed verandert.

Caroline Criado Perez (1984) is journalist en gelauwerd activist. Zij werd in 2017 beroemd doordat er dankzij haar oproep een beeld van Jane Austen op het Engelse 10 pond-biljet werd geplaatst. Zo voorkwam zij dat er, naast de koningin, alleen mannen op de biljetten zouden staan. Criado Perez woont in Londen. 'Onzichtbare vrouwen is een doorbraak; een compromissloos bombardement van droevice, boze, slechte en grappige feiten waarmee het op briljante wijze een onweerlegbare zaak aanspant. (...) Dit boek zou op het nachtkasje van iedere beleidsmaker, politicus en manager moeten liggen.' THE TIMES 'Een uitdagend, onmisbaar boek.' PUBLISHERS WEEKLY 'In heldere taal bouwt de auteur een sterke zaak voor grotere inclusiviteit, met een zeer doordachte en verrassend humoristische kijk op geïnstitutionaliseerde bevoorrechtng en genderdatakloven. Voor wie suggereert dat gender geen rol meer speelt is dit boek, dat een groot publiek zal aanspreken, en gedegen correctie.' KIRKUS REVIEWS 'Een strijdkreet om terug te vechten.' THE SUNDAY TIMES 'Een briljant boek dat de wereld waarin alles is ontworpen voor mannen bekritiseert. (...) Boordevol praktische informatie voor hen die het patriërchaat willen ontmantelen.' THE IRISH TIMES *De Katharen*
Malcolm Barber 2004

Vrouw des huizes
Els Kloek 2009-01-01
Overall ter werld zorgen vrouwen voor het huishouden, maar nergens is de huisvrouw zo'n begrip als in Nederland. De Hollandse huisvrouw heeft naam gemaakt met haar bazigheid, ondernemingszin, bewegingsvrijheid, huiselijkheid en vooral haar overdreven properheid. Op dit moment werken in Nederland veel meer vrouwen in deeltijd dan elders; zij combineren hun baan met de zorg voor kinderen. Houdt dat soms verband met de sterke traditie van de Hollandse huisvrouw? De Nederlandse samenleving was al vroeg georganiseerd in kleine wooneenheden: jonge mensen vormden een huishouden, zodra ze een eigen woning hadden. Voor het houden van zo'n eigen huis was de huisvrouw cruciaal. Van oudsher had zij geen tijd om dagenlang in de keuken te staan, maar besteedde wel veel aandacht aan het schoonhouden van huis en omgeving. Ze was niet belezten of erudiet, maar kon wel goed rekenen en organiseren...

Gereedschapskist voor het denken
Daniel C. Dennett 2013-10-11
Denken is niet zo simpel als we denken en toch doen we het de hele dag door, we kunnen niet anders. Maar hoe zouden we beter kunnen denken? Dingen sneller kunnen doorzien? In zijn wetenschappelijke carrière heeft Daniel C. Dennett over talrijke disciplines geschreven, gesproken en nagedacht: psychologie, biologie, computerwetenschap, natuurkunde. Dit boek is een staalkaart van zijn kunnen en een handreiking aan de lezer: beeldend laat hij zien hoe je scherper kunt denken en hoe je ideeën overtuigender over het voetlicht kunt krijgen. Die voorbeelden gaan van sprinkhanen die priemgetallen begrijpen tot en met het spelletje 'steen, papier en schaar : Dennett biedt een strategie om dat te winnen, en legt uit dat je met die kennis steviger aan de onderhandelstafel zit.

De geboorte van het klassieke Europa
Simon Price 2011-08-30
In oktober 2005 werd voor het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg een imposant beeld onthuld. Het beeld, een gift van de stad Agios Nikolaos op Kreta, stelt de legendarische prinses Europa voor, rijdend op een stier. Op een dag werd oppergod Zeus verliefd op de mooie Europa. Om haar in te palmen nam hij de gedaante aan van een prachtige stier, waarna hij haar op zijn rug de zee over droeg naar Kreta. Het beeld in Straatsburg staat zo symbool voor de plaats die Kreta in de Europese geschiedenis inneemt: de mythische prinses zou haar naam aan het latere Europa schenken en zo staat de Minoïsche beschaving op Kreta aan de basis van de Europese geschiedenis. De geboorte van het klassieke Europa vertelt de Europese geschiedenis die loopt van de zogenoemde Minoïsche beschaving op Kreta uit het midden van het tweede millennium v.Chr. tot het Laat-Romeinse Rijk van de 4e en vroege 5e eeuw n.Chr. Centraal in deze beschouwing staan de oude volken uit het noorden van het Middellandse Zeebekken, de Grieken en Romeinen. De volken die rond de Egeïsche Zee, op de zuidelijke Balkan en op het Italiaanse schiereiland leefden waren verantwoordelijk voor de voornaamste ontwikkelingen die de geschiedenis zouden bepalen.

Petersburg
Andrej Bely 2011-09-23
Russische klassieker eindelijk leverbaar in de reeks De Twintigste Eeuw Petersburg, 1905. Aan de vooravond van de ineenstorting van het Russische tsarenrijk moet een jonge rebel op bevel van een revolutionaire groepering een bomanslag plegen op zijn aristocratische vader. Daarnaast spelen een afwezige echtgenote, een corrupte politieke partij en een geheimzinnige Rode Domino een belangrijke rol. Petersburg vertelt het verhaal van een Russische familie in de knoop met

Arabic Typography A Comprehensive Sourcebook Jamber De

zichzelf in roerige tijden. Bely weet op meesterlijke wijze de chaos en absurditeit van het Russische leven en de politiek aan het begin van de twintigste eeuw te verbeelden. In zijn proza is het muzikale element, de klank en het ritme, even belangrijk als de verhaallijn.
De sprekende aap : **[over oorsprong en evolutie van de menselijke taal]**
Jean Aitchison 1997
Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke taal.
Herbarium Amboinense
Georg Everard Rumphius 1741
Forthcoming Books
Rose Arny 1997
Wij-zangen
Rabindranath Tagore 1914
Een theelepel aarde en zee
Dina Nayeri 2013-04-18
De elfjarige Saba Hafezi en haar tweelingzus Mahtab groeien op in de jaren tachtig op het Iraanse platteland. Ze zijn gefascineerd door Amerika en houden lijsten van Engelse woorden bij, verzamelen illegale exemplaren van het tijdschrift Life en genieten van ongecensureerde televisieprogramma's en rockmuziek. Als Sabas moeder en zus opeens verdwijnen en zij en haar vader alleen achterblijven, weet ze zeker dat ze zonder haar naar Amerika zijn verhuisd. Terwijl ze opgroeit en gebukt gaat onder het nieuwe islamitische regime, zoekt Saba troost in het feit dat haar zus ergens de westerse versie van haar leven leidt. Haar ouders hebben haar geleerd dat 'ieders lot in bloed is geschreven, en dat tweelingen dezelfde levens leiden, ook al zijn ze gescheiden door land en zee.'

Gandhi Ramachandra Guha 2014-05-06
Mahatma Gandhi wordt algemeen beschouwd als een van de invloedrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis. Wie was deze kleine, op het eerste gezicht onaanzienlijke man, die als eerste het verzet tegen de racistische, onderdrukkende politiek in Zuid-Afrika leidde, die het machtige Britse Rijk op de knieën wist te krijgen en op geweldloze wijze de onafhankelijkheid van India wist af te dwingen? In het eerste deel van deze grootse biografie weet historicus Ramachandra Guha een levendig beeld te schetsen van Gandhi's jeugd in India, zijn studiejaren in Londen en zijn lange verblijf in Zuid-Afrika tussen 1893 en 1915. Zijn turbulente jaren en strijd in Natal en Transvaal zouden hem uiteindelijk vormen tot een politiek leider en groot voorvechter van geweldloos verzet tegen ongelijkheid en discriminatie. Perscranscies

'Een indrukwekkend gedetailleerd naslagwerk.' NRC Handelsblad 'Eindelijk een geschiedenis van democratisch India die net zo fascinerend is als het land zelf [] een meesterwerk.' Financial Times 'Dat hierover ooit nog een beter boek geschreven zal worden is nauwelijks voorstelbaar.' Sunday Telegraph

Een rebelse meid
Ru Freeman 2011-12-23
De elfjarige Latha is al sinds haar vijfdeदिasteind bij de familie Vithanage in Colombo en koestert haar band met Thara, de dochter des huizes, die even oud is als zij. Ze kent geen ander leven, maar van binnen weet Latha dat ze, net als Thara, recht heeft op verrijnde dingen als limoenlimonade en rozenzeep die ze dan ook steelt als niemand kijkt. Latha droomt van nieuwe sandalen, helemaal van haarzelf, in plaats van de afdankertjes van Thara, die ze al zo vaak heeft laten repareren. De vernederende manier waarop mevrouw Vithanage Latha op haar plaats zet als ze deze wens uit, doet iets in haar knappen. Ze beseft dat ze bovenal dienstmeid is en blijft, dat haar vriendschap met Thara een illusie is, dat ze onzichtbaar is, dat haar positie niet anders is dan die van alle andere dienstmeiden in de Sri Lankaanse standenmaatschappij. Haar roekeloze reactie blijkt verstrekkende gevolgen te hebben, niet alleen voor haarzelf, maar ook voor Thara en de andere mensen om haar heen.

The First World War Now
David Van Reybrouck 2015-02-25
Carl De Keyzer invited ten top international photographers - colleagues of his at the celebrated Magnum agency - to shoot a series on how the First World War continues to reverberate in their countries. He chose nations that were directly involved in the conflict: Germany, Britain, Russia, Austria, Italy, Belgium, the United States, Australia, the Balkan countries and France. Photographers featured: Mark Power (UK); Alex Majoli (Italy); Chien-Chi Chang (Austria); Georguij Pinkhassov (Russia); Thomas Dworzak (Germany); Carl De Keyzer (Belgium); Nikos Economopoulos (Greece); Alec Soth (USA); Trent Parke (Australia); Antoine D'Agata (France).

De zijderoutes
Peter Frankopan 2016-03-08
'Door terug te kijken, ver terug te kijken, houdt Frankopan ons een spiegel voor, die uiteindelijk haarscherp laat zien dat we ons zullen moeten aanpassen – of we nu willen of niet.' – VPRO Tegenlicht
DWWD-boekentip maart 2016
De zijderoutes is een schitterende verkenning van de elementen die de stuwende kracht waren achter de opkomst en de ondergang van wereldrijken, die de stroom van ideeën en goederen bepaalden en nu een nieuw tijdperk inluiden in de internationale politiek. Het gebied ten oosten van de Middellandse en de Zwarte Zee tot aan de Himalaya, dwars door Centraal-Azië tot diep in China en India, was duizenden jaren het middelpunt van de aarde. Het is de bakermat van onze beschaving, waar meer dan 2500 jaar v.Chr. metropolen ontstonden als Harappa en Mohenjodaro met een bevolking die in de tienduizenden liep en met straten die waren aangesloten op een geavanceerd rioleringssysteem. Het is ook het gebied van de zijderoutes – handelsroutes maar ook verbindingswegen waarlangs opvattingen, religies, ideeën, cultuur én ziektes zich konden verspreiden. Hier begint Peter Frankopan zijn nieuwe wereldgeschiedenis. Na de eerste zijderoutes ontstonden er andere: de slavenroute, de goudroute, de route naar het zwarte goud. Maar in onze eenentwintigste eeuw zijn nieuwe routes aan het ontstaan die een grote gelijkenis vertonen met die allereerste, die Centraal-Azië doorkruisten. De zijderoutes komen terug! 'Briljante verhaallijnen (...) Een wereldgshiedenis die het middelpunt van die wereld naar het oosten verplaatst.' – The Economist 'Veel boeken beweren "een nieuwe geschiedenis van de wereld" te zijn; dit boek heeft die benaming met recht.' – The Times

Een kleine geschiedenis van iedereen die ooit heeft geleefd
Adam Rutherford 2018-08-23
Een kleine geschiedenis van iedereen die ooit heeft geleefd van Adam Rutherford is een adembenemende ontdekkingsreis door de menselijke geschiedenis, voor iedereen die Harari's Sapiens heeft gelezen. In onze unieke genomen dragen we allemaal de geschiedenis van onze soort – geboorte, dood, ziekte, oorlog, hongersnood, migratie en héél veel seks. Maar die verhalen zijn altijd verborgen gebleven – tot nu. Wie waren onze voorouders? Waar kwamen ze vandaan? Genetici zijn plotseling historici geworden en het harde bewijs in ons DNA heeft alles we dachten te weten over de afgelopen 100.000 jaar in een ander daglicht gesteld. De bejubelde wetenschapper en schrijver Adam Rutherford zal je anders doen denken over neanderthalers, evolutie, royalty, ras en zelfs roodharigen.

Elixer
Angie Sage 2012-12-05
Wanneer de geest van de wrede Koningin Gruwalda door toeval wordt vrijgelaten, is dat het begin van Duistere gebeurtenissen. Er breekt een dodelijke ziekte uit en tovenaarsleerling Septimus Heap probeert wanhopig een medicijn te vinden. Intussen smeekt Gruwalda een boosaardig plan om Jenna te laten verdwijnen en zelf voor altijd op de troon te komen. Maar daarvoor moet ze eerst het eeuwige leven krijgen Via een oude Magiee Spiegel stuurt Gruwalda Septimus tegen zijn zin vijfhonderd jaar terug in de tijd. Als zevende zoon van een zevende zoon kan hij als enige een beroemd alchemist helpen een levenselixer te maken. Kan Septimus ooit terugkeren naar zijn eigen tijd?
www.septimusheap.nl
Voor ik je loslaat
Merieke Nijkamp 2017-12-12
Een spannend en ontroerend verhaal over vriendschap, schuldgevoel en opgroeien als buitenbeentje in een gesloten gemeenschap. Corey en Kyra groeien samen op in het afgelegen plaatsje Lost Creek in Alaska en zijn hun hele jeugd onafhankelijk. Tot Corey verhuist. Het afscheid is moeilijk, maar Corey belooft terug te komen om haar vriendin op te zoeken. Een paar dagen voor het zover is, krijgt Corey het schokkende bericht dat Kyra dood is aangetroffen - drijvend onder het ijs. Ze is er kapot van en kan niet geloven dat Kyra zelfmoord heeft gepleegd, zoals wordt gesuggereerd. Ze voelt gewoon dat er iets niet klopt. Eenmaal terug in haar geboorteplaats groeit haar wantrouwen en raakt ze er steeds meer van overtuigd dat Lost Creek geheimen heeft, geheimen die ze niet begrijpt, maar die haar de koude rillingen bezorgen. In de donkere winter van Alaska gaat ze op zoek naar antwoorden terwijl de sfeer in het dorp steeds grimmiger wordt... Over Voor ik je loslaat: 'Een boek vol mooie en pakkende quotes. Een boek waarop ik niets dan positiefs te melden heb. Ik zeg: Lees dan!' Lees dan! 'Voor ik je loslaat is heerlijk griezelig en psychologisch leesvoer voor de koude winterdagen. Vooral de sfeer van het boek en de originele manier van schrijven maken indruk!' De Nachtlinders 'Ze weet met rake omschrijvingen en poëtische passages de personages en verhaalwereld zó gedetailleerd neer te zetten dat van het verhaal dat verteld wordt des te vervaarlijker knettert en zindert: Nijkamp ontpopt zich daardoor eens te meer als een woordkunstenaar in proza.' The Book Review 'Nijkamp krijgt het voor elkaar om het verhaal levensecht neer te zetten.' Perfecte Buren

Puur genieten
Pascale Naessens 2013-09-27
De gezonde keuken van Pascale Naessens Eten dat je gelukkig maakt, mooier en energiekeer...
Pascale Naessens kiest voor een eenvoudige, natuurlijke manier van eten. Het is zeker geen dieet. Haar pure keuken is een begrip geworden: gezond, bijzonder lekker en weinig werk in de keuken. Geïnspireerd door voeding, volgt Pascale Naessens in 2003 een klassieke opleiding tot restauranthouder. Ze volgt masterclasses bij bekende en minder bekende chefs. Als model reist ze naar Azië en raakt ze geïntrigeerd door de oosterse visie op gezondheid. Ze volgt een opleiding als shiatsutherapeut, als consulente gezonde leefgewoonten, en ze beoefent tai chi. Haar drang naar schoonheid en eenvoud krijgt ook vorm in haar keramiek. Als keramiste ontwerpt ze voor haar eigen servies en haar keramieklijn Pure is een internationaal succes. Zoals Pascale zelf zegt: 'Al mijn passies komen samen in mijn boeken.' Pascale Naessens geeft ook kookworkshops en lezingen over gezonde voeding. Ze schrijft culinaire bijdragen voor lifestylebladen en interviewt wetenschappers over voeding. Pascale Naessens' boeken weerspiegelen haar persoonlijkheid en haar veelzijdige talenten. Ze maakte zelf alle recepten, ze schrijft de teksten en staat in voor de styling, de vormgeving en de samenstelling van het boek. Met haar derde boek Puur Genieten 1 won ze de Prestige Award op de Internationale Gourmand Awards. Puur Genieten 2 is de bekroning van haar werk.

Glas in lood
Sarah Brown 1995
Gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling van de glas-in-lood kunst vanaf het vroegste begin tot heden.

Books in Print Supplement 2002

Koppeld
Ad van Liempt 2009-10-31
Begin maart 1943, wanneer de jodendeportaties in Nederland enige stagnatie vertonen, besluit de Duitse bezetter het premiewepn in te zetten. Een groep van dertig, later vijftig, Nederlandse collaborateurs wordt vrijgesteld voor de betaalde jodenjacht. De leden van de Colonne Henneicke, zo genoemd naar de leider ervan, krijgen zeven gulden vijftig per ingeleverde jood. Op deze manier hebben de Nederlandse jagers tussen de 8000 en 9000 slachtoffers opgespoord van wie de meesten via de Hollandse Schouwburg en kamp Westerbork in de vernietigingskampen terecht kwamen. Koppeld van Ad van Liempt is een verbijsterend en adembenemd boek, vol onbekende feiten en huiveringwekkende details. Het schetst een beklemmende wereld: gewone Nederlandse mannen, maatschappelijk mislukt, bleken bereid uit zucht naar macht en welstand hun joodse landgenoten uit te leveren aan de Duitsers. Even nuchter als genadeloos reizen ze door het land en arresterden mannen en vrouwen, en kinderen van twee, drie jaar oud. De wellicht zwartste bladzijde uit onze geschiedenis wordt door Ad van Liempt tastbaar dichtbij gebracht.

Trein naar Pakistan
Khushwant Singh 2017-06-06
India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven moslms, sikhs en hindoes vredig naast elkaar, tot er er een trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert. De burgeroorlog rondom de stichting van India en Pakistan is begonnen. Trein naar Pakistan is het diepmenselijke en ontroerende verhaal van een eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar wordt gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer de complexiteit van opkomende polarisatie en geweld. In 2017 is het precies zeventig jaar geleden dat India en Pakistan van elkaar werden afgescheiden nadat de Britse kolonisatoren zich hadden teruggetrokken. Van de ene op de andere dag moesten moslims naar de ene kant, en hindoes naar de andere kant van de grens emigreren, met miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten geschiedenis wordt verteld in de roman Trein naar Pakistan van Khushwant Singh. Een fascinerend en hartverscheurend boek.

Zwervende vogels
Rabindranath Tagore 1971
Parijs dagboek, 1941 - 1943
Ernst Jünger 1986
Dagboek van de Duitse schrijver, bijgehouden tijdens zijn mobilisatie als reservist tijdens de Tweede Wereldoorlog in Parijs en Rusland.
HalLo Nu
Jenny Valentine 2020-11-19
Ontdek een onweerstaanbare tijdsloze liefde in Hallo nu van literair talent Jenny Valentine In Hallo nu vertelt prijswinnend auteur Jenny Valentine (Door het vuur, Gebroken soep, Op zoek naar Violet Park) een onweerstaanbaar verhaal over een tijdloze liefde. Het leven van Jude staat op z'n kop wanneer haar moeder haar baan verliest. Ze verhuizen naar een saai dorpje aan de kust, waar ze hun nieuwe huis moeten delen met een rare oude man. Meer dan ooit voelt Jude zich alleen en misplaast. Dan verschijnt de ongelooflijk knappe Novo opeens in het dorp. Novo is anders, magisch. Hij is een tijdreiziger en weet maar al te goed dat 'nu' vergankelijk is en dat je niet te veel energie in een moment moet steken. Jude en Novo krijgen een hechte band. Maar dan gaat alles afschuwelijk mis en worden ze geconfronteerd met een onmogelijke vraag: hoeveel zijn ze bereid op te offeren voor de liefde? Jenny Valentine schrijft spraakmakende coming-of-ageromans. Haar werk is bekroond met veel gerenommeerde prijzen, waaronder de Guardian Children’s Fiction Prize. ‘Valentines personages zijn onvergetelijk.’ Mirjam Noorduijn, NRC Handelsblad